

## **Απεβίωσε ο Ομότιμος Καθηγητής της Παιδαγωγικής και πρώην Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνιος Κ. Δανασλής-Αφεντάκης**

Σύσσωμη η πανεπιστημιακή και ακαδημαϊκή κοινότητα της Φιλοσοφικής Σχολής και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Καθηγητή Αντώνιου Κ. Δανασλή-Αφεντάκη.

Ο Αντώνιος Κ. Δανασλής-Αφεντάκης γεννήθηκε στη Φολέγανδρο στις 27 Αυγούστου 1935. Σπούδασε κλασική Φιλολογία, Παιδαγωγική, Ψυχολογία και Φιλοσοφία στα Πανεπιστήμια των Αθηνών, της Κολωνίας και της Βόννης, όπου και ανακηρύχθηκε Διδάκτορας. Εξελέγη τακτικός Καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και υπηρέτησε επί σειρά ετών, με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, την παιδαγωγική επιστήμη, την εκπαίδευση και το Πανεπιστήμιο. Ήταν συγγραφέας μεγάλου αριθμού πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Διανύοντας ολόκληρη την κλίμακα της πανεπιστημιακής ιεραρχίας, τόσο στον ακαδημαϊκό, όσο και στον διοικητικό χώρο, διετέλεσε Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιτυγχάνοντας και κληροδοτώντας ένα σημαντικό και πολυδιάστατο έργο. Ως Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής για τρεις θητείες συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη, προβολή και καθιέρωση της Σχολής και στην ενίσχυση της παρουσίας όλων των Τμημάτων της. Υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ), το οποίο υπηρέτησε και με την ιδιότητα του Προέδρου επί πέντε θητείες, αναδεικνύοντάς το σε ένα από τα κεντρικά και πλέον προβεβλημένα Τμήματα της Σχολής. Διετέλεσε, επίσης, Πρόεδρος του Τμήματος Ξένων Πολιτισμών, Πρόεδρος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, μέλος του Συμβουλίου και Καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Πρόεδρος του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών, Πρόεδρος του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου και ιδρυτής και Διευθυντής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.

Τέλος, ως χαρισματικός ακαδημαϊκός δάσκαλος ο Αντώνιος Κ. Δανασλής-Αφεντάκης αφήνει πίσω του μια μεγάλη παρακαταθήκη: υπηρέτησε την επιστήμη, στήριξε την εκπαίδευση, μα πάνω απ' όλα δίδαξε και ενέπνευσε τους φοιτητές του πάνω στα ιδανικά της αγάπης για τον άνθρωπο, της ευγένειας, της μετριοπάθειας, της δημοκρατίας και της παρρησίας της σκέψης και της πράξης.

Με σεβασμό, ειλικρινές ενδιαφέρον και αυθεντικό λόγο προς όλους, φοιτητές, συναδέλφους και συνεργάτες, ο Καθηγητής Αντώνιος Κ. Δανασλής-Αφεντάκης άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Θα σε θυμόμαστε για πάντα δάσκαλε!